

Hallo,

Vandaag de langste rit en met zowat de hele rit een strakke tegenwind moesten we dus behoorlijk wat tijd in het zadel doorbrengen. Het zwaartepunt lag in de laatste 50km waarin nog drie korte klimmen op ons te wachten lagen. Ik voelde me zeker niet slecht vandaag en drong op het laatste knikje niet meer aan om het peloton nog langer te volgen. Winnen zou ik niet meer doen en wou ik evt in de bergrit van morgen wat vrijgeleide krijgen in een eventuele ontsnapping, dan moest ik in het klassement natuurlijk verder staan dan 2 minuten. Doelbewust dus wat extra tijd genomen en beetje gespaard voor morgen. Hopelijk zit het dan morgen mee om er een mooie wedstrijd van te maken, we gaan in elk geval proberen!

Groetjes,
Bart

