



Bart blikt terug op 20e rit (zaterdag 12/09)

Hallo,

Een meer dan bewogen ritje toch nog vandaag. Eerst al van in de start, zoals verwacht, serieus koers om de ontsnapping te vormen. Er waren er eerst al 11 weg en ik ging ook mee in een groepje van zo'n 10 in de achtervolging daarop. Maar toen kwam groepje na groepje opnieuw aansluiten. Met de klim die in aantocht was en omdat ik zag dat ook de klassementsmannen al nerveus waren, wou ik niet al mijn pijlen verschieten om toch te proberen nog mee te gaan met andere groepjes die weer wegreden. Had wat schrik dat de kopmannen meteen oorlog zouden maken op de 1e klim en wou natuurlijk ook in dat geval niet moeten afhaken. Verder had ik ook niet verwacht dat ze toch nog zoveel man zouden laten wegrijden. Zag ernaar uit dat ze enkel die 11 zouden laten gaan en de rest wel zouden terughalen. Maar dat gebeurde dus jammer genoeg niet! Bijgevolg waren er veel vogels (waarbij toch enkele gevaarlijke voor het klassement) gaan vliegen.

Toch wel vloeken in mezelf dat ik er niet bij was. Ik besloot dan maar het beste van mezelf te geven en te zien waar we zouden uitkomen. Toen Aru uithaalde op de voorlaatste klim moest ik passen, maar erna vond ik wel een goed ritme en kon ik in een groepje met oa Valverde, Moreno, Pozovivo... verder rijden. Op de laatste klim versnelde ik zelf dan nog, net nadat we ook Dumoulin opgeraapt hadden. Ik begon aan een tijdrifje van dik 20km en dat zou er uiteindelijk voor zorgen dat ik mijn 14e plaats toch nog kon vasthouden. Gevoel was dus andermaal meer dan goed. Als je de vluchters uit rituitslag zou weglaten zou ik zelfs 7e renner zijn uit het peloton... Morgen nog eens wat rondjes draaien in Madrid en dan zit het er hier eindelijk op. Denk wel dat ik meer dan tevreden mag zijn over niveau dat ik haalde, en zonder de rugpijn halverwege zou ik echt niet ver van die top 10 geëindigd zijn. Als besluit gaan we onthouden dat ik bergop toch niet veel heb moeten onderdoen tov de echte toppers!

Groeten, Bart